

GRATIS



JEZUS CHRISTUS KOMT TERUG

EINDTIJD OPENBARINGEN

DE GEZONDE LEER

**DE PERSOONLIJKE
BEVRIJDING**

Bron & Contact:

Website: <https://www.mcreveil.org>

E-mail: mail@mcreveil.org

Jezus Christus Is de Ware God En het Eeuwige Leven

*Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen,
en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen
onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen.*
Daniël 12:4

*Doch hij zeide: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven
verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich
laten reinigen en zuiveren en louteren, maar de goddelozen
zullen goddeloos handelen; en geen der goddelozen zal het
verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.*
Daniël 12:9-10

**Neem voordat u begint met het lezen van dit Onderricht een
paar minuten de tijd om te mediteren over de volgende vraag:**

Waar zult u uw Eeuwigheid voorbijgaan?

In de Hemel?

Of

In de Hel?

**De Hel is Echt, en het is Eeuwig.
Denk er over na!**

Geniet van uw lezen! Moge God Zichzelf aan u openbaren!

Waarschuwingen

Dit Boek is gratis en kan op geen enkele manier een bron van handel vormen.

U bent vrij om dit Boek te kopiëren voor uw preken, of om het te verspreiden, of voor uw Evangelisatie op Sociale Netwerken, op voorwaarde dat de inhoud ervan op geen enkele manier wordt gewijzigd of aangepast en dat de mcreveil.org website als bron wordt geciteerd.

Wee jullie, hebzuchtige agenten van satan, die zullen trachten deze onderrichten en getuigenissen te commercialiseren!

Wee jullie, zonen van satan, die deze onderrichten en getuigenissen graag publiceren op Sociale Netwerken door het adres van de website www.mcreveil.org te verbergen, of door de inhoud ervan te vervalsen!

Weet dat jullie aan het rechtssysteem van de mensen kunt ontsnappen, maar jullie zullen zeker niet ontsnappen aan het oordeel van God.

Slangen, adderengebroid, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel? Matteüs 23:33

Beste Lezers,

Dit Boek wordt regelmatig bijgewerkt. Wij raden u aan de bijgewerkte versie te downloaden vanaf de Website www.mcreveil.org.

Wij willen u erop wijzen dat dit Onderricht in het Engels en Frans is geschreven. En om het voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te maken, hebben we computerprogramma's gebruikt om het in andere talen te vertalen.

Als u fouten ontdekt in de vertaalde tekst in uw taal, aarzel dan niet om ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij ze kunnen corrigeren. En als u God wilt eren en het werk van God wilt bevorderen door de Onderrichten in uw taal te vertalen, voel u dan vrij om contact met ons op te nemen.

Veel leesplezier!

Inhoudsopgave

Waarschuwingen.....	3
1- Inleiding	5
2- Waar bestaat persoonlijke bevrijding uit?	5
3- Wat te doen om persoonlijke bevrijding te krijgen?.....	5
3.1- De heiliging.....	5
3.1.1- Het opgeven van het overbodige	5
3.1.1.1- Het opgeven van het overbodige voor de vrouw.....	6
3.1.1.2- Het opgeven van het overbodige voor de man	6
3.1.1.3- Het opgeven van het overbodige voor mannen en vrouwen	7
3.1.2- Het Internet	7
3.1.3- De weigering om te vergeven.....	7
3.2- Belijdenis van zonden en smeking	8
3.2.1- Gebed en smeking om vergeving te vragen	8
3.2.2- Gebed en smeking om bevrijding te vragen.....	8
3.3- Het gevecht.....	9
3.4- Waarschuwing	9
3.5- Voor wie is persoonlijke bevrijding?	10
4- Conclusie	10
Uitnodiging	11

DE PERSOONLIJKE BEVRIJDING

(Bijgewerkt op 05 06 2024)

1- Inleiding

Terwijl mensen in het algemeen, wanneer ze bezeten zijn, rechtstreeks naar Gods dienaars rennen om bevrijding te zoeken, is het belangrijk om te begrijpen dat niet voor elk geval van bevrijding een dienaar van God nodig is. U hebt niet per se een herder of een andere dienaar van God nodig om bevrijd te worden. In de meeste gevallen kunt u uw bevrijding rechtstreeks van God verkrijgen, zonder tussenkomst van een mens. Dit is wat ik **De Persoonlijke Bevrijding** noem.

2- Waar bestaat persoonlijke bevrijding uit?

Persoonlijke bevrijding bestaat uit het verkrijgen van zijn bevrijding rechtstreeks van God, zonder tussenpersoon en zonder tussenkomst van mensen. Ik heb het nuttig gevonden u dit onderricht ter beschikking te stellen, die u enerzijds in staat zal stellen niet langer, zonder het te willen, de tempel van duivels en boze geesten te zijn, en anderzijds niet langer het slachtoffer te zijn van die tovenaarderders, die van de bevrijding een bron van inkomsten hebben gemaakt en een ander middel om onwetenden in te wijden in de hekserij.

3- Wat te doen om persoonlijke bevrijding te krijgen?

Om totaal bevrijd te worden van elke satanische band, van elk satanisch verbond en van elke vloek, en om bevrijd te worden van elke boze geest die nog in u zou zijn, of die nog steeds uw leven zou beheersen, er zijn sommige stappen te volgen: De heiligheid, de belijdenis van zonden en smeking, en het gevecht. Neem alle uw tijd om dit werk goed te doen, zonder gehaast te zijn. Vergeet niet dat het hier gaat om uw behoudenis, uw leven, en uw geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Weet dat sommige ziekten waaraan u lijdt niet uit natuurlijke oorsprong komt; maar eerder uit spirituele oorsprong. Weet ook dat ziekten waarvan de oorsprong spiritueel is, alleen een spirituele oplossing kunnen vinden. Sommige ziekten waaraan mensen lijden zijn ofwel het gevolg van de zonden die deze mensen hebben begaan, ofwel het gevolg van de deuren die zij in hun leven voor boze geesten hebben geopend, ofwel het gevolg van de bezweringen die tegen hen zijn uitgesproken, ofwel het gevolg van de vervloekingen die zij nog steeds met zich meedragen. In deze gevallen hebben ze bevrijding nodig, geen genezing.

3.1- De heiliging

3.1.1- Het opgeven van het overbodige

Het geheim van persoonlijke bevrijding ligt in eerlijkheid, oprechtheid en in een oprecht verlangen om zonden op te geven, en in alles wat deuren voor boze geesten had kunnen open. Elke persoonlijke bevrijding moet daarom eerst beginnen met een echt werk van het opgeven van het overbodige. Als je bevrijd wilt worden, moet je zich eerst ontdoen van alle satanische voorwerpen die de

deuren voor boze geesten in jouw leven kunnen openen. Als je nog steeds gehecht bent aan ijdelheid en de dingen van de wereld, als je je nog steeds laat leiden door de lust van het vlees, de lust van de ogen en de trots van het leven, moet je dat alles eerst opgeven, voordat je kunt hopen op bevrijd te worden. Je moet dan in je hart de haat van al die zonden die je wilt belijden hebben; en je moet de tijd nemen om ze aan God te belijden, door ze te noemen, elk van deze zonden, eerlijk en oprecht, met de belofte om ze in de steek te laten.

3.1.1.1- Het opgeven van het overbodige voor de vrouw

Voor jou, vrouw, die nog steeds gehecht is aan make-up, parfums, sieraden, satanische kapsels zoals haarextensions, pruiken en al die andere gruwelen die hoeren tegenwoordig op hun hoofd en lichaam dragen, je moet ze allemaal in de steek laten om te hopen bevrijd te worden. Als je een van degenen bent die nog steeds broeken draagt onder het voorwendsel dat het damesbroek zou zijn, of onder het voorwendsel dat **God alleen naar het hart zou kijken**, weet dan heel goed dat het jou eigen god is die alleen naar het hart kijkt. De ware God van de Bijbel die ik dien, let op alles.

Het is deze ware God, de God van de Bijbel, die volgens jou **alleen naar het hart zou kijken** die tot je spreekt in 1Timoteüs 2:9-10. *"Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarden en kostbare kleding,¹⁰ maar - zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen - door goede werken."*

Het is weer deze zelfde God, die volgens jou **alleen naar het hart zou kijken** die tot je spreekt in 1Petrus 3:1-6. *"¹Evenzo gij, vrouwen, ... ³Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, ⁴maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. ⁵Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, ⁶zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde; en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen."*

Het is altijd deze zelfde God, die volgens jou **alleen naar het hart zou kijken** die tot je spreekt in Deuteronomium 22:5. *"Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de HERE, uw God, een gruwel."* Als je bevrijd wilt worden, moet je zich volledig aan zijn woord onderwerpen. En als je voor koppigheid kiest, zal je niet alleen nooit bevrijd worden, maar het is in de Hel dat je je hele eeuwigheid zult doorbrengen. Je hebt dus de keuze.

3.1.1.2- Het opgeven van het overbodige voor de man

Voor jou, man, die zoals een hoerige vrouw nog gehecht bent aan make-up, kettingen, ringen en andere sieraden, aan modellen van kapsels, snorren en baarden die satanische zijn, je moet ze allemaal in de steek laten, om te hopen bevrijd te worden. Als je een van die mensen bent die nog steeds satanische uitrustingen dragen om de mode te volgen, of die nog steeds satanische parfums gebruiken om de aandacht van de wereld op hen te vestigen, onder het

voorwendsel dat **God geen rekening zou houden met deze dingen, die slechts nutteloze details zou zijn**, weet heel goed dat je over je eigen god spreekt. De ware God van de Bijbel, die ik dien, is veel veeleisender dan je denkt.

Het is deze echte God daar, de God van de Bijbel die volgens jou **de details zou negeren**, die tot je spreekt in 1Timoteüs 4:12. *"Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid."* Het is nog deze zelfde God die tot u spreekt in Titus 2:6-8. *"⁶Vermaan evenzo de jonge mannen bezadigd te zijn in alles, ⁷houd (hun) in uzelf een voorbeeld voor van goede werken, zuiverheid in de leer, waardigheid, ⁸een gezonde prediking, waarop niets valt aan te merken, opdat de tegenstander tot zijn beschaming niets ongunstigs van ons hebbe te zeggen."*

3.1.1.3- Het opgeven van het overbodige voor mannen en vrouwen

Mannen en vrouwen, loop weg van parfum. Sommige geval van de demonische bezetenheden die u hebt, komen van de satanische parfums die u gebruikt. Vlucht uit de ijdelheid van de wereld als u de deur wilt sluiten voor de boze geesten in uw leven. Allen die bevrijd willen worden, moeten zich volledig onderwerpen aan de vereisten van God in zijn woord, die de Bijbel is. Ontdoe u van strings en van dat andere satanische ondergoed dat boze geesten uit de wereld der duisternis maken om u te bezeten door de geesten der wellust. Als u bevrijd wilt worden, doe dan alles weg dat God niet eert. En als u koppigheid kiest, zult u niet alleen nooit bevrijd worden, maar zult u uw hele eeuwigheid in de Hel doorbrengen. U hebt dus de keuze.

3.1.2- Het Internet

Een zeer belangrijk element dat vandaag de dag de deuren opent naar boze geesten in het leven van Gods kinderen is het Internet. Als u meer tijd dan nodig op het internet doorbrengen, weet dan dat u bezeten bent. Een echt kind van God, die niet bezeten en niet verslaafd aan het internet is, besteedt slechts enkele minuten per dag achter het internet, de tijd om te evangeliseren of om het nieuws te lezen. En zodra hij eindigt, sluit hij het Internet af en gaat terug naar zijn programma's. Het Internet is een zeer machtig instrument van demonische bezetenheid geworden in de handen van satan. Veel kinderen van God zijn bezeten door het Internet. **Als u toevallig onnodig tijd doorbrengt met zoeken op het internet, weet dan dat u bezeten bent.** Zoek snel bevrijding of u zult er spijt van krijgen.

3.1.3- De weigering om te vergeven

Een ander sleutelement dat uw persoonlijke bevrijding kan blokkeren is de weigering om te vergeven. Als een paar slechte mensen u zo erg gekwetst hebben dat u weigert hen te vergeven nadat zij u om vergeving gevraagd hebben, kan dat uw bevrijding blokkeren. Het is een verplichting voor ons, kinderen van God, om allen te vergeven die ons hebben beledigd en die ons oprecht om vergeving kwamen vragen. Maar ren **nooit** achter mensen aan die u hebben beledigd en die u niet om vergeving hebben gevraagd, om hen te vergeven. Dat is niet wat de Heer ons vraagt.

Weet ook dat het vergeven van de slechteriken niet betekent dat u weer met hen verbindt. Trap niet in de val om opnieuw banden aan te knopen met de tovenaars die u reeds ontvlucht was, onder het voorwendsel dat zij u om vergiffenis vroegen. Als u in dit soort valstrikken trapt, zult u worden opgeslokt door deze agenten van satan. Vergeet niet dat vele van deze agenten van de Hel, wanneer zij u om vergiffenis komen vragen, dit doen om te trachten uw hart te doen zwichten, om u te verleiden, opdat gij voorzichtigheid zoudt verminderen, en minder vastberaden en waakzaam zoudt worden, zodat zij dit kunnen uitbuiten om u te vernietigen. Wees heel voorzichtig met die soort valstrik. Ik zal dit onderwerp uitvoerig behandelen in het onderricht over "**De Vergeving**". U zult het op de website mcreveil.org vinden.

3.2- Belijdenis van zonden en smeking

3.2.1- Gebed en smeking om vergeving te vragen

Je kunt je zonden op de volgende manier opbiechten: Heer, ik kom tot u om uw vergeving en genade te smeken. Ik heb **zo'n** zonde begaan voor uw aangezicht. (Je citeert de naam van die zonde). Ik betreur het met heel mijn hart, en ik vraag uw vergiffenis in de naam van Jezus Christus. Reinig me alstublieft van deze zonde, in de naam van Jezus Christus. Ik bid ook tot u, Vader, om uit mijn lichaam en leven elke boze geest uit te drijven die in mij is binnengedrongen, of toegang tot mijn leven heeft gehad vanwege deze zonde, in de naam van Jezus Christus. Ik smeed u om elke deur die ik voor boze geesten geopend heb vanwege **deze** zonde (Je citeert de naam van deze zonde), voor altijd te sluiten, door het kostbare bloed van Jezus Christus. Ik dank u Vader, met heel mijn hart, in de naam van Jezus Christus.

Je moet op deze manier **elke** zonde belijden die je ooit hebt begaan. Daarna smeekt je God om je te reinigen van al deze zonden, om elke satanische band in je leven te verbreken, en om alle pacts af te zeggen die u met satan hebt gesloten, of die in de wereld van de duisternis tegen je werden gesloten. Je smeekt God ook om alle vloeken op te heffen die nog op je leven wegen, in de naam van Jezus.

3.2.2- Gebed en smeking om bevrijding te vragen

Je kunt op de volgende manier bidden: Here der heerscharen, ik smeed U mij te reinigen van al mijn zonden, en uit mijn lichaam en uit mijn leven elke boze geest uit te drijven die in mij is binnengedrongen, of toegang tot mijn leven heeft gehad vanwege **deze** zonden, in de naam van Jezus Christus. (Je citeert alle zonden die je hebt opgebiecht).

Ik bid ook, Vader, dat u alle satanische banden op mijn leven verbreekt, en dat u alle pacts afzegt die ik met satan heb getekend, en alle pacts die tegen mij zijn getekend in de wereld van de duisternis, in de naam van Jezus Christus. Vernietig, Heer, ik smeed u, alle vervloeking die nog op mijn leven wegen, in de naam van Jezus Christus.

Als u lijdt aan enkele ziekten die het gevolg zijn van de zonden die u hebt begaan, moet u ook de Heer smeken u van al deze ziekten te genezen en u te bevrijden van alle nawerkingen van deze ziekten, in de naam van Jezus Christus.

3.3- Het gevecht

Hoe te vechten? Je moet zelf gezag nemen over satan en zijn boze geesten, en ze uit je leven uitdrijven. Je moet ook alle satanische banden in je leven verbreken, en alle pacten afzeggen die u met satan hebt gesloten, of die in de satanische wereld tegen je werd gesloten. Je moet hardop en met gezag bidden.

Je kunt op deze manier bestrijden: Satan, en jullie boze geesten, ik heb net al mijn zonden aan God opgebiecht in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Ik vroeg mijn hemelse Vader mij al mijn vroegere gruwelen te vergeven (Je citeert die gruwelen maar), en in zijn getrouwheid deed hij dat. Hij vergaf me. Ik sluit voor jullie, nu en voor altijd, alle deuren die voor jullie in mijn leven werden geopend door het kostbare bloed van Jezus Christus. Ik verjaag jullie uit mijn lichaam en mijn leven in de naam van Jezus Christus. Ik beveel jullie me nu te verlaten en nooit meer terug te komen, in de naam van Jezus Christus.

Je moet deze strijd voeren voor elke zonde, tegen de boze geesten die je leven vanwege die zonde beheersten. Wat de ziekte betreft, die het gevolg van deze zonden zou zijn, moet jij gezag over haar nemen, haar heerschappij over jouw lichaam verbreken en haar uit jouw lichaam dreven, in de naam van Jezus Christus.

Zoals u in het onderricht over het Geestelijke Gevecht hebt geleerd, zijn sommige boze geesten machtiger dan andere. Afhankelijk van de deuren die u hebt geopend, en het soort pacten dat u met satan hebt gesloten, kunnen sommige krachtiger en koppiger boze geesten die in u zijn geïnstalleerd zich tegen u verzetten, en een groter macht nodig hebben om te vertrekken. Voor deze gevallen moet u een beroep doen op de dienaren van God. En zoals ik u al hierboven zei, wees niet gehaast als u bidt voor uw bevrijding. Neem de tijd om dit werk goed te doen. Uw bevrijding is belangrijker dan al het andere.

3.4- Waarschuwing

Weet dat dit niet voor alle zonden zijn, dat u in uw hoek kunt blijven en helemaal alleen kunt biechten, in de hoop op bevrijding krijgen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij hekserij. U kunt niet in uw kamer blijven en helemaal alleen hekserij biechten en hopen van satan en zijn boze geesten bevrijd te worden. Voor zulke gevallen moet u contact opnemen met een ware dienaar van God.

Dit geldt ook voor moorden. U kunt geen moord plegen, en in uw kamer blijven en helemaal alleen het biechten, in de hoop van boze geesten bevrijd te worden. Voor zulke gevallen moet u contact opnemen met de dienaar van God. Bedenk terloops dat zelfmoorden en vrijwillige abortussen moord zijn. Bedenk ook dat elke poging tot zelfmoord, moord, of opzettelijke abortus op dezelfde manier wordt veroordeeld als een moord. Dit betekent dat als u geprobeerd hebt zelfmoord te plegen, of iemand te doden door vergiftiging of op welke andere wijze dan ook, voordat God uw funeste plannen doet mislukken, u in de ogen van God even schuldig bent als echte misdadigers. Zo is het ook met de abortusprojecten die u bent begonnen maar die God heeft laten mislukken. U moet contact opnemen met een ware dienaar van God voor al dit soort gevallen.

Onthoud dat persoonlijke bevrijding geen manier voor u moet zijn om uw zonden te verbergen. Als u ervoor kiest uw zonden te verbergen, zult u niet voorspoedig zijn, zoals de Bijbel ons zegt in Spreuken 28:13. *"Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming."*

3.5- Voor wie is persoonlijke bevrijding?

Zoals we zojuist hebben gelezen, is persoonlijke bevrijding een zelfbevrijding, d.w.z. het feit voor iemand die nog in de banden van satan zit of gewoon door boze geesten bezeten is, om te bidden en te vechten, zonder tussenkomst van de mannen van God. Persoonlijke bevrijding is geconditioneerd door de heiliging, belijdenis van zonden en smeking, en door geestelijke gevecht. Bovendien vereist het de uitoefening van het gezag van de Heilige Geest. Het wordt dus duidelijk om te begrijpen dat alleen christenen die reeds wedergeboren zijn, d.w.z. die Jezus Christus reeds als hun Heer en Redder hebben aanvaard, en die reeds in water gedoopt zijn, het recht kunnen opeisen om met succes gezag over satan en zijn boze geesten te nemen.

4- Conclusie

De Heer zegt ons in Marcus 16:17 *"Als tekenen **zullen** deze dingen de **gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken**".* Het zijn zij die Jezus Christus reeds tot hun enige Meester hebben gemaakt, die Zijn naam kunnen gebruiken om boze geesten uit te drijven, die daarom gekwalificeerd zijn om een zelfbevrijding te doen die ook persoonlijke bevrijding wordt genoemd. U kunt niet met succes boze geesten uitdrijven in de naam van Jezus zonder in die Jezus te hebben geloofd. Het is onmogelijk om het kamp van satan te bestrijden terwijl u nog steeds in datzelfde kamp bent. Indien u het verschil nog niet begrijpt tussen de termen *"Katholiek", "Christen", "Katholiek Christen"* en *"Wedergeboren Christen"*, raden wij u aan het onderricht getiteld **"De Waterdoop"** te lezen, die u kunt vinden op de website www.mcreveil.org.

En als uw geval van bezetenheid verder gaat dan persoonlijke bevrijding en de inbreng van een man van God vereist, verwijs dan naar het onderricht getiteld **"De Bevrijding"** dat u kunt vinden op de website www.mcreveil.org.

***De genade zij met allen, die onze Here
Jezus Christus onvergankelijk liefhebben!***

Uitnodiging

Beste broeders en zusters,

Als u bent weggelopen van valse gemeenten en wilt weten wat u moet doen, dan zijn hier de twee opties die u ter beschikking staan:

1- Kijk of er om u heen andere kinderen van God zijn die God vrezen en verlangen te leven volgens de Gezonde Leer. Als u er vindt, voel u vrij om u bij hen aan te sluiten.

2- Als u er geen kunt vinden en u wilt zich bij ons aansluiten, onze deuren staan voor u open. Het enige wat wij u vragen te doen is eerst alle Onderrichten te lezen die de Heer ons heeft gegeven, en die te vinden zijn op onze website www.mcreveil.org, om u ervan te verzekeren dat zij in overeenstemming zijn met de Bijbel. Als u zij in overeenstemming met de Bijbel zijn vindt, en bereid bent u te onderwerpen aan Jezus Christus, en te leven naar de eisen van Zijn woord, zullen wij u met vreugde ontvangen.

De genade van de Here Jezus zij met u!